

SAMEN ÉÉN

November- December 2024
Januari 2025



Kerkblad van de
Protestantse
Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Hier weer een nieuwe kerkkrant.
Iets later dan gepland, maar hij is er!!

Er staat weer veel informatie in. Voor elk wat wils.
We gaan al weer mooi richting het einde van het jaar.
De dagen zijn alweer veel korter en het is weer vroeg donker.
De één vindt dit gezellig en voor een ander is dit vervelend.
Op 24 november is het weer Gedachteniszondag. Dit blijft voor velen een bijzondere dag.
Ook dit jaar komt er weer een adventsbloemstuk. Deze wordt weer door Riena Smit gemaakt. U krijgt hier weer informatie over d.m.v. een boekje die u 1e advent in de kerk ontvangt.
Verder wil ik u vanaf hier gezegende kerstdagen en een goed 2025 toewensen.
We hopen deze dagen als gemeente van ons kerkje in de Weite te mogen vieren in de diensten in onze kerk.

Vriendelijke groeten
Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Staan en gaan we er nog voor?

Ik heb deze verhalen al heel vaak gehoord: mensen die vertellen dat ze vroeger altijd naar de kerk gingen, gewoon omdat het zo hoorde. Je stelde daar ook geen vragen bij.

Maar toen de dwang van het moeten er eenmaal af was, was de regelmaat en dus de gang naar de kerk er ook af. Toen de mogelijkheid om te kiezen kwam, bleek het een moeilijke keus. Ten diepste ligt dáár de grondslag van je leven. Waar leef je uit, wie of wat wil je dienen, waarom doe je de dingen die je doet of niet doet? Het nadenken over deze vragen is van de laatste jaren.

Velen zijn niet zo opgevoed met vragen te stellen, maar groot geworden in het aannemen van waarheden: zo hoort het. En dan worden we in onze tijd geconfronteerd met de voortdurende keus. Maar hoe weet je nu waartussen je moet kiezen? Hoe weet je wat goed is?

Duidelijk is wel dat mensen in een traditie staan, leven met gewoontes die doorgegeven worden, maar het blijft staan dat een mens op een gegeven moment moet kiezen.

We horen in Jozua: "Als jullie de Heer niet willen dienen, kies dan nu wie je wel wilt dienen", dan klinkt dat heel bekend, want in de veelheid van

keuzes dienen zich wel allerlei dwingende "goden" aan.

Goden die verheerlijkt moeten worden.

Velen werken zich kapot om een trapje hogerop te komen, want car-

rière moet en we moeten toch minimaal twee keer op vakantie. We hebben haast geen tijd meer voor elkaar, omdat "het druk hebben" een waarde op zich is geworden.

Heel sluipend vervreemden wij steeds meer van elkaar en van waar het nu echt om draait in het leven.

"Ik en mijn huis, wij willen de Heer dienen", ja die keus hebben we eens gemaakt. Maar staan we er nog voor?

Dit betekent ook: het geloof doorgeven. Dat is niet zozeer een kwestie van praten, je moet zelf ook een voorbeeld zijn:

blijven bidden ook als je omgeving dat niet meer of steeds minder doet. Naar de kerk blijven gaan ook als je kinderen en kleinkinderen, je vrienden dat niet meer of steeds minder doen.

Trouw blijven aan de kerk waarin je gedoopt bent, belijdenis hebt gedaan, bent getrouwd, je kinderen hebt laten dopen.

Zelfs als ik zou menen de kerk niet nodig te hebben, dan zou het wel eens kunnen dat de kerk mij nodig heeft en dat ik mij aan die roep niet mag onttrekken, omdat, hoeveel men ook op haar aan te merken heeft, de kerk wel het voertuig is geweest waarmee het geloof door de geschiedenis heen is verder gedragen

Ook uw en jouw naam worden genoemd in onze ledenlijst.

Ook u en jij bent onmisbaar en kostbaar.

En wat nog veel belangrijker is: we worden door God gekend, die ons aan elkaar geeft.

We staan en we gaan er voor!

Met een hartelijke groet,
Klaas Meijer



Kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
17 nov	09.30	Ds. S.B. Rienstra	Kerk
Koffie		Nieuwolda	Stichting Inlia
24 nov	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
Gedachteniszon+dag+koffie			PKN Pastoraat
1 dec	09.30	Ds. W.vd Griend	Kerk
1e advent			KIA Werelddiaconaat Plan Int.
8 dec	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
2e advent + HA + Koffie			KIA Werelddiconaat
15 dec	09.30	Mevr. F. Groenbroek	Kerk
3e advent		Veelerveen	Kerk Wereldiaconaat
22 dec	09.30	Mevr. E. de Vries	Kerk
4e advent + koffie		Delfzijl	PKN Jonge generaties
25 dec	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
1e kerstdag			KIA Kinderen in de knel
29 dec	09.30	Ds. S.B. Rienstra	Kerk
Koffie		Nieuwolda	Voedselbank Stadswolde
31 dec	19.30	Ds. K. Meijer	Kerk
oudjaarsavond			

datum	tijd	voorganger	collecten
2025			
1 jan	09.30	Ds.K. Meijer	Kerk
Koffie			
5 jan	09.30	Ds. S.B. Rienstra	Kerk
		Nieuwolda	Ziekenhuispastoraat Plan Int.
12 jan	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
Koffie			KIA binnenl. Diaconaat
19 jan	09.30	Ds. S. vd Vrie	Kerk
		Oude-Pekela	PKN Missionair Werk
26 jan	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
HA Kring			PKN Jonge Generaties
2 febr	09.30	Pastor H. Perdok	Kerk
Koffie		Appingedam	KIA Werelddiaconaat Plan Int.
9 febr	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
			KIA Noodhulp
16 febr	09.30	Mevr. E. de Vries	Kerk
Koffie		Delfzijl	Binnenl. diaconaat
23 febr	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk
			Stichting op kloetn komn



Vrijwilligers

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
17 nov	Johan Hopman	Foppe-Dirk Bulder
24 nov	Foppe-Dirk Bulder	Ineke Baarslag
1 dec	Sirtje Orsel	Hanneke Boels
8 dec	Hennie Smid	Harmien Bruining
15 dec	Gerrit Drost	Bram Wilts
22 dec	Bram Wilts	Zwaantje Raatjes
25 dec	Ludie Boels	Alie Drost
29 dec	Johan Hopman	Sirtje Orsel
31 dec	Foppe-Dirk Bulder	Johan Hopman
2025		
1 jan	Gerrit Drost	Sirtje Orsel
5 jan	Sirtje Orsel	Foppe-Dirk Bulder
12 jan	Bram Wilts	Ineke Baarslag
19 jan	Ludie Boels	Harmien Bruining
26 jan	Hennie Smid	Hanneke Boels
2 febr	Johan Hopman	Bram Wilts
9 febr	Foppe-Dirk Bulder	Zwaantje Raatjes
16 febr	Sirtje Orsel	Alie Drost
23 febr	Gerrit Drost	Sirtje Orsel



Kun je niet dan graag
onderling ruilen.



Van de Kerkenraad

“Houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder” (Numeri 1 : 2).

In het boek Numeri dat “getallen” betekent, komen meteen veel getallen voor. Mozes moet alle mannen tellen van twintig jaar en ouder. Dat levert onder de streep het precieze getal op van 603.550 mannen. Met elkaar gaan ze de woestijn in, op weg naar het land van belofte. In de Joodse Bijbel heet dit bijbelboek daarom “in de woestijn”. Volkstellingen zijn van alle tijden. Ook in de kerken spelen getallen tegenwoordig een zekere rol. Er zijn “telzondagen”. De kerkenraad constateert dat er steeds minder gemeenteleden naar de kerk komen. Komt u nog regelmatig? De statistieken laten hier en daar sombere cijfers zien. Vinden we dat ontmoedigend? In Nederland zet de kerkelijke krimp onherroepelijk door. Maar wereldwijd groeit de gemeente van Christus. In het laatste bijbelboek is zelfs sprake van “een schare die niemand tellen kan”. Zullen wij zelf in die schare te vinden zijn?

Uit: Fillipus dagboek.

Op 14 september heeft onze kerk meegedaan met de Open Monumentendag.

Er zijn plm. 45 mensen geweest om de tentoongestelde doopjurken en de schilderijen van de schildersclub te bekijken.

Een mooi aantal. De mensen vonden het in totaal een mooie “tentoonstelling”.

Ook was er orgelspel te horen.

Op 29 september hebben we met elkaar onze gemeentezondag gevierd. Na de dienst was er een drankje en de barbecue. We hebben geluk gehad met het weer, want we konden binnen en buiten eten. Het was een gezellige dag.

Per 1 oktober is het penningmeesterschap van de kerk overgenomen door Johan Hopman.

We zijn blij dat Johan dit op zich wil nemen en we zijn blij dat Rienk Janssen dit jaren heeft gedaan, waarvoor onze hartelijke dank.

Op 12 februari 2025 hopen we een "groot-huisbezoek" te houden. U kunt deze datum alvast noteren.

Alie Drost.



Mutatie:

Verhuisd: mevrouw D. Oosterveld-Smid naar Willem Diemerstraat 7, kamer 215, 9581 AG Musselkanaal.

Commissie van kerkrentmeesters

Wij als commissie van kerkrentmeesters zijn blij dat Johan Hopman de functie van onze nieuwe penningmeester heeft aanvaard.

Hiermee volgt hij Rienk Jansen op die dit de afgelopen 8 jaar met veel inzet heeft uitgevoerd.

Rienk namens de gehele gemeente hiervoor ons aller dank, wel zullen de collecte bonnen nog bij Rienk kunnen worden opgehaald.

Tevens heeft Janet Wilts in onze vergadering van 24 september afscheid genomen van de CVK, Janet jij ook hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren. Wij als commissie willen graag weer een vrouw in onze commissie hebben. Als iemand hiertoe bereid is/ zich geroepen voelt graag even contact met mij opnemen.

Zoals sommigen van jullie al hebben gezien heeft schildersbedrijf Stukje het schilderwerk van de kerk inmiddels uitgevoerd, ook zijn de ramen van de consistorie, Vledderhof, en keuken inmiddels vervangen door dubbele beglazing.

Op 12 oktober is er een klusmorgen geweest waar weer een groot aantal vrijwilligers hebben meegeholpen om het gras naast de Vledderhof te frezen en opnieuw in te zaaien. Ook zijn de kasten opgeruimd.

Tevens zijn er diverse snoei, knip en opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie medewerking.

Ook zijn de hemelwater afvoeren van de kerk aangesloten op de riolering.

De firma Roelofs heeft de afgelopen periode gebruik gemaakt van de parkeerplaat naast

onze kerk, hiervan viel het overlast voor ons wel mee denk ik. Roelofs heeft toegezegd dat alles weer netjes wordt achtergelaten, en daar vertrouwen we dan ook op.

Namens de commissie van kerkrentmeester

Foppe Bulder



Toelichting bij de collectes.



ZONDAG 24 NOVEMBER

Collecte Protestantse kerk - Pastoraat

Nederland - Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde.

Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

ZONDAG 1 DECEMBER

Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en

ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

ZONDAG 8 DECEMBER

Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Ghana - Een beter inkomen voor sheaboerinnen

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron voor extra inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar leren 15.000 vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere

prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder.

ZONDAG 15 DECEMBER

Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Palestina - Een stem in de samenleving voor jongeren

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.

ZONDAG 22 DECEMBER

Adventscollecte Protestantse Kerk - Jonge generaties

Nederland - Jongeren spelen het kerstverhaal

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

WOENSDAG 25 DECEMBER

Kerstcollecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel

In actie voor kinderen in de knel

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.



ZONDAG 12 JANUARI

Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie 'Samen tegen armoede' staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terecht komen.

ZONDAG 19 JANUARI

Collecte Protestantse Kerk – Missionair Werk

Proefplekken: de nieuwe kerken

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.

ZONDAG 26 JANUARI

Collecte Protestantse Kerk – Jonge generaties

Interactieve bijbelspellen voor jongeren

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.



ZONDAG 2 FEBRUARI

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Ethiopië - Aanpassen aan klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.



ZONDAG 9 FEBRUARI

Collecte Kerk in Actie – Noodhulp

Midden-Oosten – Noodhulp Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëliëse en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

ZONDAG 16 FEBRUARI

Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

Nederland – Omzien naar gevangenen

Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.



Als je van iemand houdt (gedicht bij gedachteniszondag)

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.



Zeg niet: "God zal de leegte vullen",
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.
Dietrich Bonhoeffer

Ingezonden door Mijme Meijer.



VOEDSELBANKEN.NL

Voedselbank Stadswolde

Maand

Product

December <u>2025</u>	Aardappelpuree
Januari	Soep (in blik / 800 ml of pakje)
Februari	Crackers / beschuit (volkoren)
Maart	Houdbare melk, 1 liter
April	Braad - / bakboter
Mei	Broodbeleg
Juni	Koffie / thee
Juli	Blik/potgroenten 800 gram
Augustus	Vlees of vis in blik
September	Ontbijtgranen, ontbijtkoek
Oktober	Droogkruidenmix voor nasi of pasta
November	Rookworsten
December	Broodbeleg

Als Voedselbank doen wij jaarlijks mee aan de Douwe Egberts spaarpunten actie in de maand december. Het hele jaar kunnen daarvoor ook Douwe Egberts (DE) spaarpunten worden ingeleverd.



Bent u een keer de 1e zondag van de maand niet in de kerk dan kunt u het de week erna (wel voor vrijdag) gewoon bij Janny inleveren.

Verslag van de gemeenteavond op woensdag 6 november 2024

Na de dankdagdienst.

Lokatie: In de vledderhof. Aanwezig 23 personen.



Opening:

Voorzitter Alie Drost heet ons allen welkom op deze gemeenteavond.

Lezing:

Naomie Reints geeft een lezing over natuurbegraafplaats Laude.

Ze is relatiebeheerder en coördinator voor 17 vrijwilligers.

Natuurbegraafplaats Laude bestaat nu ongeveer 2 jaar. De omvang van de natuurbegraafplaats is 60 hectare, waarvan 12 hectare wordt gebruikt voor natuurbegraven. Het zijn eeuwig durende plekken. Grafmarkering kan bijvoorbeeld door middel van een boomschijf.

Alle graven worden ingemeten en komen op een digitale kaart (GPS). Via kaart.natuurbegraafplaatslaude.nl kan dan altijd het graf teruggevonden worden.

Een groene uitvaart betekent dat alles natuurlijk is.

De accommodatie op het terrein heeft 85 zitplaatsen. Op een vraag hierover geeft mevrouw Reints aan dat er geen orgel/piano of iets dergelijks in de accommodatie is.

In geval van een boomschijf is de houdbaarheid hiervan ongeveer 5 tot 8 jaar. Daarna zal deze zijn vergaan. Een nieuwe boomschijf (op eigen kosten) is dan mogelijk.

Na een vraag over de kosten van plek op de natuurbegraafplaats geeft mevrouw Reints aan dat deze 3950,- of 4950,- euro bedragen. Afhankelijk van of het een plek in respectievelijk het nieuw of oud bos betreft.

Is een dubbele plek naast elkaar mogelijk? Dat kan.

Kosten zijn dan 2x die van een enkele plek. Er wordt een onderlinge afstand van 39 cm tussen de plekken aangehouden. Zelf een boompje of iets anders planten is niet toegestaan. Het is voornamelijk loofbos.

Natuurbegraafplaats Laude is 7 dagen per week open met uitzondering van nieuwjaarsdag en koningsdag. U kunt hier vrijblijvend rond wandelen.

Een plekje vooraf vastleggen kan, het kan echter ook door nabestaanden worden bepaald na overlijden van betreffend persoon.

Meer informatie vindt u op hun website:

www.natuurbegraafplaatslaude.nl

Mevr. Reints wordt hartelijk bedankt voor haar lezing en ontvangt een boeket bloemen

Na de lezing hebben we na een kop koffie de volgende onderwerpen besproken:

Openlucht diensten: Alie heeft een mailtje gestuurd over de openlucht diensten. Wat vinden we ervan, er mee doorgaan of gewoon weer in de kerk.

Over het algemeen positieve reacties voor openluchtdiensten.

We nemen het mee naar de kerkenraad.

Kerkdiensten zomer periode:

In de zomer periode om de veertien dagen dienst.

Wat vinden we ervan. Meningeën zijn niet eenduidig.

Motivatie wordt gegeven, dat het met name dan lastig is om organisten en predikanten te krijgen. En ook dat het dan niet via kerkomroep is te beluisteren. Dit moet wel mogelijk zijn werd er verteld. We gaan ons in de kerkenraad er op beraden aldus Alie.

Avondmaals vieringen:

We hebben tot op dit moment drie roulerende versies.

Zittend, lopend en in de kring. Na de meningen te hebben gehoord wordt in de kerkenraad nog een definitief besluit genomen. Waarschijnlijk gaan we lopend afschaffen.

Groninger kerkbode:

Sinds een paar weken is er geen kopy meer aangeleverd. Niemand heeft het echter opgemerkt, ofwel er is geen enkele reactie op gekomen. De vraag is nu wie de Groninger kerkbode leest. Zo het nu lijkt niemand.

Janny gaat informeren of het mogelijk is om alleen elke keer te vermelden dat ze informatie kunnen vinden op onze website. Dan kan het abonnement van de kerk ook stoppen.

Rondvraag:

Niemand heeft iets voor de rondvraag.

Penningmeester:

Foppe spreekt zijn dank uit richting Rienk dat hij met veel toewijding gedurende 8 jaar het werk als penningmeester voor onze gemeente heeft gedaan.

Johan Hopman is bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen.

Collectebonnen kunnen zoals gebruikelijk nog via Rienk.

Als blijk van waardering ontvangt Rienk een boeket bloemen .

Sluiting:

Alie eindigd na iedereen te hebben bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, met dankgebed bij dankdag uit het dienstboek.

Gedicht

Die nieuwe wereld die komt anders
dan wij dachten en hoopten
Zij komt met droogte wolven overstrooming
aardbeving, brandende wouden
misbruikte kinderen liegende kerken
met wreed getwitter in smoking
naakt in vernedering komt zij
en wij aanschouwen en omhelzen haar
zijn in haar. Niet wetend hoe verder
We zullen stilte zingen, oefening
in solidariteit en volharding
Wij zijn zeg maar van geloop hoop liefde
Deze drie, de grootste is de liefde

Huub Oosterhuis

bron: Trouw, 4 november 2024

Ingeleverd door Ineke Baarslag.



Opbrengst Collecten



28-7-2024	Kerk	58,95
28-7-2024	Stichting Liliane Fonds	53,00
4-8-2024	Kerk	50,90
4-8-2024	Stichting op de kloet'n komm	42,75
4-8-2024	Plan International	38,20
18-8-2024	Kerk	47,50
18-8-2024	Regionaal Diaconaal Fonds	41,15
25-8-2024	Kerk	73,60
25-8-2024	Voedselbank Stadswolde	68,50
1-9-2024	Kerk	35,30
1-9-2024	PKN Missionair Werk	25,60
1-9-2024	Plan International	22,30
8-9-2024	Kerk	35,60
8-9-2024	PKN Jonge Generaties	68,05
15-9-2024	Kerk	45,20
15-9-2024	KIA Werelddiaconaat	46,00
22-9-2024	Kerk	46,80
22-9-2024	KIA Zending	47,20
29-9-2024	Kerk	49,83
29-9-2024	PKN Missionair Werk	51,93
6-10-2024	Kerk	39,65
6-10-2024	KIA Werelddiaconaat	44,00
6-10-2024	Plan International	35,10
13-10-2024	Kerk	55,00
13-10-2024	Voedselbank Stadswolde	94,00

Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
14 nov	Ds. Noorlander	Mevr. Greven, C en G Bulder
21 nov	Mevr. W. Abbes	
28 nov		
5 dec	Mevr. H. Begeman	
12 dec	Ds. K. Meijer	Mevr. Meijer, Slim en Dhr. Wilts
20 dec	Kerstmiddag	
2025		
9 jan	Mevr. A. Drost	Mevr. Slim, C en G bulder
16 jan	Mevr. G. Veldhuis	
23 jan	Mevr. K. Kuper	
30 jan	Mevr. H. Begeman	
6 febr	Ds. K. Meijer	Mevr. Meijer, Dhr. Smit en Anja Greven.
13 febr	Dhr. G. Feikens	
20 febr	Mevr. G. vd Heide	
27 febr	Dhr. J. Kirchner	
6 maart	Mevr. Groenbroek	mevr. E. Greven, Koskamp en Raatjes



Bloemen wegbrengen

10 nov	Harmien Bruining
17 nov	
24 nov	
1 dec	Hennie Smid
8 dec	Ingrid vd West
15 dec	Ada Koskamp
22 dec	Zwaantje Raatjes
29 dec	Zwaantje Slim
2025	
5 jan	Bram Wilts
12 jan	Hennie Smid
19 jan	Ada Koskamp
26 jan	Ludie Boels
2 febr	Zwaantje Raatjes en Zwaantje Slim
9 febr	Ingrid vd West en Harmien Bruining
16 febr	Bram Wilts
23 febr	Hennie Smid
2 mrt	Ada Koskamp en Zwaantje Raatjes
9 mrt	Zwaantje Slim
16 mrt	Ingrid vd West en Harmien Bruining
23 mrt	Bram Wilts
30 mrt	Hennie Smid en Ada Koskamp



Jarigen 70 +

17 dec	1948	Mevr. J. Meijer-Salomons, Beneluxlaan 94, 9501 CT Stadskanaal
2025		
1 januari	1949	Mevr. A. Anholts , 2° Barlagerweg 13, 9591 TT Onstwedde
4 januari	1949	Dhr. A. Greven, Kromme Elleboog 10, 9541 BS
28 januari	1947	Dhr. R. Janssen, Wilhelminastraat 62, 9541 AR
2 februari	1951	Dhr. J. Speelman, Marktplein 13, 9545 PH Bourtange
3 februari	1935	Mevr. M. Volders – Broesder, Kraaikampweg 19, 9541 BR
3 februari	1953	Mevr. H. Boels-Folkers, Weenderstraat 108, 9541 AJ
7 februari	1936	Dhr. F.J. Potthoff , Barlagerweg 8, 9541XZ
15 febr	1954	Mevr. E. Kraima – Blauw, Wischmei 69, 9541 HD
1 maart	1952	Dhr. B. Wilts, Schoolstraat 53, 9541 CG
3 maart	1952	Mevr. A. Hazebroek, Loosterweg 3, 9566 PC Veelerveen
13 maart	1955	Mevr. Huisman-Bouwsema, Bourtangerkanaal Noord 1, 9545VJ Bourtange
18 maart	1948	Dhr. L. Boels, Weenderstraat 108, 9541 AJ
18 maart	1954	Dhr. R.J. Huisman, Bourtangerkanaal Noord 1, 9545VJBourtange
26 maart	1942	Mevr. J. Smid-Meulman, Kromme Elleboog 1, 9541 BS



Lied van de maand november 2024

Lied 731 Vergeet niet hoe wij heten

Voor tekst en melodie, zie uw liedboek



Wat is het toch dat nare dingen velen van ons doen verlangen naar een tegenwicht? Het is zelfs sterker dan verlangen: we hebben er behoefte aan, we snakken ernaar, om ons **in tijden van nood en dood te troosten, te helen** door mooie dingen tot ons te nemen. Twee voorbeelden als (lange) inleiding:

☒ In oktober was ik een week in Toscane, en uiteraard bezochten we in **Pisa** het zgn. Plein van de wonderen (*Piazza dei Miracoli*), het grote omuurde terrein in het oude centrum. Naast elkaar vind je daar de doopkerk (*Battisterium*), de kathedraal (*Duomo*) en de **begraafplaats** (*Campo Santo*) daarachter. Wat verderop staat de toren van Pisa – de vrijstaande klokkentoren van de kathedraal.

Het **Campo Santo** is een wonderlijke plek: is het gesticht omdat er een goede bestemming werd gezocht voor een scheepslading grond uit het Heilige Land, meegenomen bij een kruistocht in 1203/1204, wilde men 'thuis' begraven kunnen worden in heilige grond? Was het een oplossing voor het al jarenlang problematisch grote aantal graven, in onfatsoenlijke wanorde rond de kathedraal? Of een combinatie... Hoe het ook zij, in 1277/78 startte de bouw van een 'omheinde ruimte' voor gebruik als begraafplaats. De bouw was nog niet af toen twee beroemde schilders in 1336 begonnen met het aanbrengen van de eerste **fresco's (muurschilderingen)** rond het **thema 'leven en dood'**. We moeten bedenken dat in die eeuwen regelmatig pestepidemieën voorkwamen die snel en veel slachtoffers eisten. De medische kennis in Europa was beperkt, ziekten werden als straf van God gezien. De logica van toen was: bekeer je, geloof harder/ anders/ beter om je lot ten goede te keren. Misschien kon je **dichter bij God komen** door het schilderen (of door het schilderen te financieren – 'goede werken') of door naar de fresco's te kijken... Of was het vooral **troostrijk** bij het bezoeken van de graven de schilderingen te bekijken, gold toen misschien meer dan nu: een plaatje

zegt meer dan duizend woorden?

Tot ca. 1600 werden door vele generaties schilders nog afbeeldingen toegevoegd – dit kleurrijke '**prentenboek**' is gigantisch: ca. **2600 m2** groot!

☒ Terwijl ik dit schrijf luister ik naar de Klassieke Top 400 van NPO Klassiek. Net als bij de Top 2000 van NPO Radio 2 kunnen luisteraars stemmen op hun favoriete of meest geliefde klassieke muziek. Tien van de elf keer stond Bachs *Matthäus Passion* op 1. Het *Requiem* van Mozart, het *Requiem* van Fauré en het *Stabat Mater* van Pergolesi staan altijd ergens in de top 10, het *Requiem* van Brahms volgt hen op de voet. Het is allemaal **treurmuziek**: een passie of lijdensverhaal, dodenmissen en een stuk over het verdriet van Maria aan de voet van het kruis. En juist **muziek gemaakt voor de droevigste momenten, lijkt wel de prachtigste muziek**. Het is muziek die breed aanspreekt, raakt, ontroert, troost... en misschien wel helend kan werken – die ervaring heb ik zelf.

En er is altijd behoefte aan méér troost, in beeld, tekst, muziek. Zo kwam ons lied van de maand tot stand. Rond 1980 vroeg de abdis van de St.-Trudo-abdij te Male (bij Brugge) **dichter Willem Barnard** (1920-2010) naar teksten voor Allerheiligen, teksten '*die zouden gedenken wie zonder opvallend heilig te zijn ons in het geloof zijn voorgaan*', '*geen heiligenlied, maar een tekst in eerbied voor dierbaren, die ons het geloof doorgaven.*' Wat is dat mooi gezegd... 

Barnard schreef daarop o.a. lied 731, 'Vergeet niet hoe wij heten'. Het is een **gebed tot God** - dat Hij onze namen niet vergeet.

Maar zou God onze namen vergeten? Er staat toch ook dat onze namen 'in stenen zijn gebeiteld' (Exodus 28:11-12), dat God de mensenlevens bewaart als 'een steentje geborgen in een buidel' (1 Samuel 25:29), dat onze namen 'gegrift staan in de palm van Gods hand' (Jesaja 49:16), en 'geschreven staan in het boek des levens' (Filippenzen 4:3; Openbaring 13:8)? Misschien zit de bede vooral in vs.1 en 3, waar het over onszelf gaat, vs.2 gaat over **hen 'die over zijn gegaan'**, over hen van wie de namen reeds zijn 'verzekerd' in Gods gedachtenis. Zij zijn **letterlijk omvat door de levenden** van couplet 1 en 3! Eigenlijk een heel mooie vorm, echt een vondst!

In vs.1, r.6 staat 'zo Gij ons gedenkt' en dat herinnert aan de kruisiging. De

misdadiger vraagt: 'Jezus, gedenk mij wanneer Je aankomt in je koninkrijk.' Jezus antwoordt: 'Amen, tot jou zeg Ik, heden zul je er mét Mij wezen, in het paradijs' (Lucas 23:42-43).

En in r.7 is Barnard niét de 'I' vergeten – 'een eeuwig even' verwijst naar Joost van den Vondel die voor zijn overleden zoontje Constantijn schreef: '*Eeuwich gaat voor oogenblik*'. In dit lied gaan het eeuwige en het ogenblik/ het heden, samen op.

Componist Willem Vogel (1920-2010), schreef in 1987 een prachtige melodie. Christiaan Winter zegt daarover '*een majestueuze melodie (...) waarmee muzikaal alle twijfel wordt weggenomen dat het bij de gedachtenis van de overledenen zou gaan om een droevig en nostalgisch terugzien. Het lied – en ook de melodie – bezingt een hunkerend verlangen en een visioen van licht.*' Daarbij legt Vogel een duidelijk accent: de doorgaande tweedelige beweging van de melodie wordt aan het einde één keer onderbroken met een betekenisvol **driedelig** (!) ritme: op het woord '**paasdag**', over die paasdag die ons wenkt, wordt ook gesproken in de laatste regels van vs.2 en 3. En precies dáár klinkt (écht op z'n 'Vogels') de hoogste noot: het hoogtepunt van de melodie **valt samen** met het hoogtepunt van de tekst.

Kan het mooier?

Met vriendelijke groet, Marjan Pierhagen

Gebruik gemaakt van:

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/731-vergeet-niet-hoe-wij-heten-6_9_1

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vergeet-niet-hoe-wij-heten/>



Kerstconcert

Op zondag 8 december aanstaande vind het jaarlijkse kerstconcert plaats in de **Ned. Herv. kerk van Vlagtwedde**.

Tijdens dit concert kunt u genieten van muziek gespeeld door Dindua, zang en muziek van zanggroep Instru-Voca en zanggroep Elorah en orgelspel door Stoffer Holtjer en Anita Wubs.

Dit alles wordt natuurlijk afgewisseld met mooie samenzang liederen.

Wanneer?

Zondagavond 8 december, aanvang 19.30 uur.

Wij hopen dat u erbij bent!

Organisatie Kerstconcert

Bedankje

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik van de kerk mocht ontvangen voor mijn verjaardag.

Mevr. Bruining-Principaal

Bierdoppen..... Kroonkurken actie

Wij zijn Jacob en Frida Tempel (Dreves) , geboren en getogen Vlagtwedders.cVelen kennen ons vanwege onze inzet voor de Wensambulance Noord Nederland.

Waarom vinden wij dit zo belangrijk..

De Wensambulance Noord Nederland zorgt ervoor dat terminale mensen nog 1x ergens heen kunnen.

Onze Sander werd in 2017 ziek, diagnose een Rhabdoide tumor in zijn maagstreek, na 1,5 jaar vol behandelingen, vele ziekenhuisopnames in het PrinsesMaximaCentrum, kregen wij op 8 januari 2018 te horen, dat onze Sander niet meer beter werd.

Sander had drie wensen:

Een hondje , die is er gekomen onze kooiker Sam

Zijn 11^{de} verjaardag vieren, dat is hem gelukt.

Zijn allerlaatste wens: Afscheid nemen van zijn geliefde AMELAND.

Maar hoe gaan we dat doen, daar was Erik Roelfsema (uit Alteveer) van de Wensambulance Noord Nederland.. Vriend van ons en coördinator van de Wensambulance.

Wij brengen jullie donderdag heen en halen jullie de maandag weer op.. Ik zag allerlei beren op de weg.. Maar het is ons gelukt en Sander heeft op zijn eigen manier afscheid kunnen nemen van AMELAND..

Sander mocht een kleine drie maand bij ons thuis zijn en is 24 April 2018 helaas overleden.

Ik denk dat jullie wel snappen dat wij de **WENSAMBULANCE NOORD NEDERLAND** een warm hart toe dragen en graag willen helpen voor het inzamelen van iets wat geld oplevert.

De Regiobank Marum/Grootegast is met deze actie begonnen en wij van **TEAMSUPERSANDER** ondersteunen dit van harte..

Helpt u ons ook mee...

Wij als gemeenteleden hebben hun al vaker gesteund. Dit gaat altijd via Mijme en Els Meijer.

Een collecte voor gehouden, appeltaarten gekocht. En nu kunnen we dus helpen om metalen doppen te sparen. (van bierflesjes en kleine frisdrankflesjes). U kunt deze inleveren bij Mijme en Els , maar u mag ze ook meenemen naar de kerk en dan zorg ik (Janny) er wel voor dat ze op de Weenderstraat komen. Geef het ook door aan uw familieleden, vrienden en bekenden.

Het is zo iets simpels, maar de stichting Wensambulance kan met de opbrengst weer vele wensen in vervulling laten gaan.



Plastic doppen sparen:

Wat kun je inleveren: Alle harde plastic doppen

Denk dan aan de doppen van deze producten:

Fruitsappakken, Mineraal- of spuitwater,

Sportdrink (verwijder alstublieft het kleine doorzichtige plastic dopje)

Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de wasbolletjes), Zepen en shampooflessen, Deo- en spuitbussen

Slagroombussen

Pindakaas- en chocoladepastapotten

Frisdrank flessen- Spuitdoppen van sauzen

Stiften, Pennen, Lipbalsem, Tandpasta

Schoonmaakmiddelen

Insuline dopjes (graag zonder naalden ivm. onze veiligheid).

Draaidopjes van lenzen

Doppen van babyvoeding (nutrilon, hero, nutrasense etc.)

Deksels van ijs en salade bakken

LET OP de goudkleurige deksels van oploskoffie mogen niet!



geleidehond.nl

Waarom meedoen met deze actie?

De gespaarde doppen worden gerecycled en van de opbrengst kunnen geleidehonden de opleiding volgen die zij nodig hebben om dit dankbare en zware werk te doen.

En het verzamelen van de plastic doppen is ook nog eens heel goed voor het milieu, ze worden gebruikt om er nieuwe producten van te maken. Voor meer informatie zie hun website.

Er zijn al gemeenteleden die meesparen. Dank daarvoor.

Maar er kunnen altijd meer bij. Inleveren bij Janny

Vrouwendag

Thema: Veiligheid

Nodig je vriendin, zus, buurvrouw uit en kom gezellig op

5 april 2025

naar Onstwedde voor een inspirerende ontmoetingsdag met andere christenvrouwen.

Aanvang 10.00 / Afsluiting rond 15.00

Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers

Kosten €22,50 met vroegboekkorting vóór 1 maart

Daarna € 25,00. Opgave mogelijk tot 4 april.

d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

Gratis parkeren voor de deur

Onze website www.vrouwendag-onstwedde.nl

is vanaf 10 januari open voor meer informatie en opgave



We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!

Hervormde vrouwenverenigingen Ruth en Martha

Email: info@vrouwendag-onstwedde.nl

Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats

Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

18 november	Pastoraal team	19.30 uur
9 december	Kerkenraad	19.30 uur
2025		
27 januari	Kerkenraad	19.30 uur
12 februari	Groot huisbezoek in de Vledderhof	



www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén

Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

19 jan 2025

Via e-mail of geschreven of
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
11. Commissie kerkrentmeesters
12. Toelichting collectes
16. Gedicht
17. Voedselbank
18. Verslag Gemeenteavond
21. Gedicht
22. Opbrengst collecten
23. Bijbeluurtje
24. Jarigen 70+
26. Lied van de maand
29. Kerstconcert + Bedankje
30. Bierdoppenactie
32. Plastic doppen sparen
33. Vrouwendag
34. Agenda

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

midden in onze winter

Midden in onze winter
zo donker, guur en koud,
komt God opnieuw vertellen
dat Hij van mensen houdt.

Het pasgeboren leven,
het kind van Betlehem,
Gods vleesgeworden liefde,
zijn Zoon, zijn hart, zijn stem.

Hij kwam onder ons wonen,
de aarde werd zijn thuis.
Hier leefde Hij en stierf Hij
onschuldig aan een kruis.

Dat kruis brengt ons nieuw leven,
dat heeft Hij ons beloofd.
De hemel is weer open
voor wie in Hem gelooft.

De bloesem van zijn liefde
bloeit dwars door onze kou.
Zoveel houdt God van mensen,
zoveel houdt Hij van jou!

Tineke Tuinder-Krause